



bruisend en barok Boedapest



V.b.n.b.
Heldenplein,
panorama Boedapest
vanaf de rivier de Donau.

Tekst: Esther de Beer



4X ZEKER DOEN

1. Grote Markthal

Proef het beste dat Hongarije te bieden heeft en koop originele souvenirs.

2. Vissersbastion

Vanaf dit sprookjesachtige bouwwerk heb je een mooi uitzicht over de Donau en Pest.

3. Margiteiland

Huur een fiets en ontdek dit groene hart, middenin de Donau.

4. Memento Park

Een verzameling groteske monumenten uit het communistische tijdperk.

Winkelen en naar het museum in het bruisend Pest, wandelen in de sprookjesachtige groene heuvels van Boeda en zwemmen in één van de thermische baden. Boedapest is een zomerse topbestemming.

Boedapest staat al jaren in de top-10 lijstjes van populairste Europese stedentrips. En dat is logisch. De stad heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Of het nu de romantische uitzichten zijn vanaf één van de bruggen, de barokke gebouwen of relaxte sfeer. Boedapest laat je niet meer los.

Hip en groen

Gescheiden door de Donau vind je aan de ene kant het vlakke Pest met grote winkels aan brede avenues, hippe wijken met moderne restaurants, leuke boetiekjes en veel theaters. Op de andere oever is het heerlijk wandelen en dwalen in het heuvelachtige, groene Boeda. Een perfecte plek om aan de drukte van de stad te ontsnappen en je te verliezen in de eeuwen oude burchten, terwijl je uitkijkt op het imposante parlamentsgebouw.

Heerlijk badderen

Dagelijks vloeit er maar liefst 80 miljoen liter warm, mineraalrijk water uit de bronnen onder Boedapest. Niet zo gek dus dat er volop thermale baden en spa's te vinden zijn. Het barokke Széchenyi-bad in het Városliget-park is misschien wel het mooiste van de stad. En weer of geen weer: er spelen altijd oude mannetjes schaak in het buitenbad. Het Gellért was ooit het meest prestigieuze bad en je kunt er nog steeds zwemmen in 's werelds eerste golfslagbad.

Taartjes en goulash

Hongarije heeft een diverse eetcultuur en in Boedapest kun je smullen. Begin 's ochtends zoals de locals in één van de barokke koffiehuisen, zoals August Cukrászda, met een taartje en de krant. 's Avonds drinkt toute Boedapest een glas wijn op de terrassen van het Egyetem Plein of Liszt Ferenc Plein. Op de menukaarten van restaurants prijken traditionele gerechten zoals goulash en kip-paprika en noedels, maar ook moderne varianten. Wat je ook bestelt: proef er een glas Hongaarse wijn bij.