



Brussel Werelds en knus



Proeven en verdwalen doe je in de Vlaamse wijk, genieten van schitterende art nouveau in St. Gilles, snuffelen in de Marollen en wandelen in groen Elsene. Het plessende 'manneken' is al snel vergeten in het wereldse Brussel.



Wij Nederlanders zijn nogal verknocht aan het gezellige Antwerpen, Brugge en Gent. Bij Brussel denk je al snel aan grijze diplomatenpakken en Europese politiek. Dat is toch niet sprankelend en bruisend? Maar dat is Brussel wél. Dankzij het Europees Parlement en de vele ambassades en consulaten wemelt het in de Belgische hoofdstad van de buitenlanders. Aangevuld met de Afrikaanse wijken maakt het de stad tot een gezellige smeltkroes. De cafés en restaurants zitten van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat stampvol, er zijn bijzondere winkels voor elk budget en Brussel heeft een verzameling musea om 'u' tegen te zeggen. En dat tegen een heuvelachtig decor met schitterende vergezichten en grootse art nouveau. Kortom, Brussel is een aantrekkelijke wereldstad.

Delhassestraat is een goed begin, met de huizen van Paul Hamesse, om vervolgens door te lopen naar de Bruggmannlaan waar je de echte pareltjes vindt: het Hannonhuis en het ernaast gelegen Les Hiboux (De Uilen). Sla in geen geval het Hortamuseum over. Dit is het oude woonhuis van de meester zelf en hier zie je art nouveau, zoals het bedoeld is. Alleen al vanwege het trappenhuis is het een bezoek waard, want de lichtinval is er bijna sprookjesachtig.

Mosselen-frites

Om de hoek, in de Baljuwstraat, kan de liefhebber van winkelen zijn hart ophalen. Hier geen grote ketenwinkels, maar bijzondere kledingboetieks en woondecoratiewinkels. Bij Karma Creative Living vind je originele meubelstukken van sloophout en linnen-goed. Zao Deco is de plek voor mooi servies, leuke kinderaccessoires en lekker geurende spulletjes voor in de badkamer. Toe aan een lunch? Op het Kasteleinplein eet je een goed stuk pizza of een groot bord antipasti bij Mamma Roma of plof je neer tussen de buurtbewoners op het terras van The Duke. Ben je toevallig op woensdag op dit plein, dan val je met je neus in de boter. Proef er de lekkere, vaak biologische, hapjes op de markt aan het einde van de middag met een goed glas wijn erbij. Gezellig is het ook bij Brasserie de la Renaissance, tegenover het indrukwekkende stadhuis van St. Gilles; de mosselen-frites zijn er ouderwets goed. Liever eten in art nouveau sfeer? La Porteuse d'Eau aan de Jean Volderslaan, waar nog meer mooie art nou-

veau te vinden is, heeft een traditionele kaart en een indrukwekkend interieur. Op het levendige St. Gillis Voorplein is het tot in de late uurtjes gezellig bij Maison du Peuple en de chaotische Brasserie de l'Union.

Sjiek en shabby

Van oudsher woonden de gegoede burgers in de Zavel en de armoedzaaiers in de aangrenzende Marollen. Tegenwoordig zijn de wijken aaneengegroeid en is het verschil nauwelijks meer te merken. Alhoewel: het is wel de plek om zowel sjiek antiek als kitscherige prullaria te vinden. De wijken liggen tussen de benedenstad, met de Grote Markt en Vlaamse buurt, en de bovenstad, met St. Gilles en Elsene. Zodoende kun je regelmatig genieten van een adembenemend uitzicht. Neem bijvoorbeeld in de Zwaardstraat de lift naar boven en bekijk Brussel vanaf het Poelaertplein met het Atomium in de verte. Maar in de Zavel en de Marollen draait het voornamelijk om 'snuffelen'. En dat begint 's ochtends vroeg al op het Vossenplein. Daar wordt elke dag een grote rommelmarkt gehouden. Wellicht vind je iets leuks uit lang vervlogen tijden tussen de enorme bergen langspeelplaten, servies- en linnen-goed, kleding en porseleinen beeldjes. Gezellig is het in ieder geval. In de Blaes- en Hoogstraat kun je de speurtocht naar iets bijzonders onverdroten voortzetten. Hier zijn namelijk de meeste vintage- en antiekwinkels van de stad gevestigd, al zijn ze niet allemaal even authentiek. Leuk is bijvoorbeeld Passage 125, waar vier verdiepingen tjokvol staan met mooie oude ►

In het Hortamuseum zie je art nouveau zoals het bedoeld is

De hele wereld lijkt samen te komen in St. Gilles. Dit is de wijk van de kunstenaars, immigranten en bohémiens. En zo kleurrijk was het een eeuw geleden ook al, want in St. Gilles staan de mooiste art nouveau huizen van Brussel. De vaders van deze dromerige op de natuur gebaseerde bouwstijl, Victor Horta en Paul Hankar, noemden St. Gilles hun thuis en experimenteerden volop in de wijk. Een middagje wandelen met de neus in de lucht en mooie gevels bekijken, is dan ook een must. De Felix

Onder: Old England, art nouveau-juweeltje, huisvest een museum met muziek-instrumenten

spullen. Kleiner, maar net zo bijzonder, is Stefaniek. Hier prijkt zelfs een antieke draaimolen in de etalage.

Liefhebbers van vintagekleding hoeven ook niet ver te zoeken. Foxhole in de Vossenstraat heeft mooie leren jassen en schoenen en bij Modes in de Blaesstraat tik je voor een prikje echte 20s handtassen op de kop en antiek linnengoed.

Even uitblazen

Gelukkig zijn er ook oases van rust in de verder zo levendige wijk. De Egmondtuin ligt een beetje verstopt. Vergaap je zittend op een bankje aan het Egmondpaleis of drink een kop koffie bij L'Orangerie. Even verderop kun je genieten van de siertuin aan de Kleine Zavel waar de perkjes altijd keurig onderhouden zijn en bronzen beelden de grote, statige fontein omzomen. Een vrolijke boel is het ook, door de nannies die er even met de kinderen komen wandelen. Neem aan de overkant een kijkje in de kerk Onze Lieve Vrouwe ter Zavel vanwege het lichte interieur met indrukwekkende glas-inloodramen. De Grote Zavel kun je overslaan: de winkels zijn er te duur en van al het verkeer word je niet vrolijk. In de Rollenbeekstraat aan de overkant zijn tal van leuke terrasjes, zoals op de hoek bij Café Leffe, en veel mooie vakwerkhuisjes met trapgevels. Nog nooit zijn de wrijvingen tussen de Vlamingen en Walen zo prangend geweest. In Brussel wordt dit conflict echter niet uitgevochten. De Hollandse Brusselaars en Vlamingen houden in

hun deel van de stad de Nederlandstaligheid in stand. En met succes, want de Vlaamse wijk geldt op dit moment als hipste van de stad. Het Vlaamse leven speelt zich met name af rond de Dansaertstraat en de Kartuizerstraat waar jonge designers de ene na de andere winkel openen. De wijk is een wirwar van straatjes waar nauwelijks logica in te ontdekken valt. Lekker verdwalen en maar zien waar de Vlaamse gezelligheid je brengt. Epicentra zijn in ieder geval de Oude Graanmarkt en het Sint Kathelijneplein. Hier willen Nederlandstaligen zien en gezien worden, vooral bij De Markten. Brussels beste visrestaurants omringen de pleinen. Linda Peltzer, Nederlandse en al zo'n vijf jaar woonachtig in de wijk, advi-



De Vlamingen koesteren in hun deel de Nederlandstaligheid

seert Le Vismet aan het Sint Kathelijneplein. 'Ik heb alle visrestaurants hier uitgeprobeerd en dit is mijn favoriet. Aanrader? Het Bordje van Matroos, vol met kreeft, oesters en al het goede wat de zee te bieden heeft.'

Vlaanderen boven!

Wie even verderop de Baksteenkaai oploopt, denkt per ongeluk in Antwerpen beland te zijn. Een bezoekje aan chocolatier Frederic Blondeel is er niet te versmaden. Gezellig lunchen doe je bij De Walvis om vervolgens langzaam ►



Topselectie Brussel

Veel hotels liggen bij station Centraal en Zuid/Midi, maar dat zijn niet de leukste. In het weekend is de Europese wijk stil, maar voordelig. Bloom (€69, B: 8,2) en Martin's Central Park (€85, B: 7,9) zijn er een goede keuze. De prijzen zijn voor een tweepersoonskamer met ontbijt. Achter de prijzen staat de letter B met een cijfer, dit is de waardering van gasten die er boekten via booking.com. Kies voor de vermelde telefoonnummers 0032.

1. Vintage Hotel

Midden in het bruisende St. Gilles met volop leuke eetgelegenheden. Elke kamer heeft een andere retroinrichting en is ruim en netjes. De lobby is strak met een gezellig hoekje.

25 33 99 80, www.vintagehotel.be, €100, B: 8,3.





Boven links:
Snuffelen is volkssport nummer één in de Marollen

Boven rechts:
Het Hannon-huis in de wijk St. Gilles

Onder:
'Kunst' op de Grote Markt

Museummarathon

De belangrijkste musea in Brussel liggen vlak bij elkaar rond het Paleizenplein en Koningsplein. Een ochtendje of dagje museum is zo wel erg ontspannen. Ook handig: er zijn combitickets.

Onze favorieten zijn:

1. Muziekinstrumentenmuseum
2. Margritte Museum
3. Museum voor Schone Kunsten
4. BELvue (kunst)

2. The Pantone Hotel

Schitterend designhotel (foto links) aan het rustige Loixplein. De kamers zijn ingericht volgens de kleuren van de Pantone kleur-stalen en erg comfortabel. Op de achtste verdieping hebben de kamers een balkon met prachtig uitzicht. Voordelige weekend-tarieven.

25 41 48 98, www.pantonehotel.com, €69, B: 8,3.

3. The White Hotel

Designhotel aan de drukke Louiza, vlak bij de leuke Baljuwstraat en het groen van Elsene. Nette, ruime, strak ingerichte kamers. Lobby en bar staan en hangen vol kunstwerken, maar het komt allemaal een beetje klinisch over. Aantrekkelijke weekend-tarieven.

26 44 29 29, www.thewhitehotel.be, €95, B: 7,5.

4. B&B Tap Toe

Supergezellige Bed & Breakfast in de Vlaamse buurt. Ruime, lichte kamers, verschillend ingericht en genoemd naar 'muzikale bloemen'. Het ontbijt staat 's ochtends klaar in de grote, vrolijke keuken. De vriendelijke en kunstzinnige eigenaars zijn eigenlijk al reden genoeg om hier te overnachten.

47 47 92 325, www.mybedinbrussels.com, €110, B: 9,3.



Boven: Op de Kunstberg heb je een keur aan goede musea en een schitterend uitzicht
Onder: Een Belgisch biertje smaakt altijd

de Dansaertstraat af te zakken naar het St. Goriksplein met zijn terrasjes en de St. Gorikshal waar regelmatig bijzondere tentoonstellingen worden gehouden. En vooruit, het is nu toch vlakbij, dus loop over de Steenstraat maar even naar de Grote Markt met het imposante stadhuis, de gildehuizen en even verderop Manneken Pis. Maar blijf niet te lang, want op een steenworp afstand ligt het onlangs geopende Jacques Brelmuseum. Het is een bijzondere ode aan deze Belgische nationale held.

's Avonds barst de Vlaamse wijk uit zijn voegen en kun je tot laat genieten in een van de vele restaurants of cafés. Het is soms even zoeken, want niet elke gelegenheid heeft een naambordje boven de deur. Maar waar het druk is, is het goed. Onze favorieten: Fin de siècle aan de Karthuisestraat en bruine kroeg Merlo aan de Baksteenkaai. Achter de chique Louiza begint Elsene: aan de ene kant volks met een Afrikaans tintje, aan de andere kant hip Europees, maar bovenal ruim en

een paar straten waar de band met oud-kolonie Congo nog voelbaar is, en met leuke eethuisjes. Even verderop sta je weer gewoon in België, in het oh zo Brusselse St. Bonnifaas. Rond de kerk is het goed toeven, bijvoorbeeld op het terras van L'Ultime Atome. Kijk tijdens het koffiedrinken even naar de mooie art nouveaugevels aan de overkant.

Het bos in

Hoe verder je de wijk inloopt, des te ruimer en Europeeser het wordt. Maak een kleine omweg naar het Museum van Elsene, voor een goede expositie van moderne kunst. Bruisend hart van de wijk is het Flageyplein en dan met name Café Belga waar de hele gegoede internationale scene 's ochtends te vinden is met een croissant en latte macchiato en 's avonds met een wijntje. Het futuristische gebouw waarin dit café is gevestigd, is het toneel van concerten, films en andere evenementen. De rust begint aan de overkant, als je langs de vijvers van Flagey naar de Abdij ter Kameren loopt. Zo langzaam maar zeker maken de statige panden langs het water plaats voor de glooiende grasvelden en de Franse tuinen van de Abdij. Vanaf deze plek is het niet ver naar het Ter Kameren Bos, om even de drukte te ontvluchten. Wie toch de stad mist, slaat rechtsaf de Louiza op en loopt zo het wereldse Brussel weer in. ●

In Mantongé is de band met Congo nog voelbaar

groen. Vanaf het begin van de Elsensesteenweg, met de grote internationale winkelketens, loop je zo Mantongé in:

Reizen & prijzen

Trein Met de internationale Hispeedtrein heb je al een weekendretour Utrecht-Brussel voor €44.

Reis je met de Thalys, dan kost een retourtje €80.

Vervoer ter plaatse De metro en de trams werken prima. Een dagkaart kost €4,20. Fietsen kan ook. Overal zijn 'Villo' fietspunten, waar je een fiets kunt pakken en parkeren. Voor €1,50 per dag kun je de hele dag met een gele fiets op pad. Op de stations kun je een dagkaartje kopen.

Reisaanbod Veel reisorganisaties bieden stedenreizen naar Brussel aan, zoals de Jong

Intra, Oad, Sunair, Arke, Holland International en Stedenreizen.nl. Maar zelf een hotel boeken bij Booking.com of Hotels.nl is net zo gemakkelijk en voordelig.

Entrees Musea €5-7.

Reisinformatie Er zijn veel reisgidsen over Brussel. 100% Brussel is een prima gids, met originele wandelingen en tips voor lekkerbekken en shoppers (2011, 152 pag., €12,95). Leuke wandelingen staan ook in de met striptekeningen geïllustreerde gids Brussel Routes van Lonely Planet (2010, 159 pag., €17,50). De Groene Gids Weekend/Brussel van Michelin is heel compleet met

tips waar te eten en drinken; de bezienswaardigheden zijn wat summierder beschreven (2011, 127 pag., €9,95). Op www.visitbrussels.be staan veel goede informatie en leuke wandelingen.

Musea: www.museavanbrussel.be.

Eten en drinken Gemiddelde prijzen in €. Koffie of thee 2, glas wijn 2, een Belgisch biertje 3, croque monsieur (tosti) 6, lasagna bolognese 8, stoemp met worst 14, hoofdgerechten 15, nagerechten 7.

Vragen en/of opmerkingen:
redrg@consumentenbond.nl