



Luik

Een warm kloppend hart

Vlak bij de Nederlandse grens en toch vaak voorbij gezoefd: Luik. Jammer eigenlijk, want deze vurige stad zit stampvol leuke restaurants, bijzondere musea en grensverleggende architectuur.

Teksten foto's Esther de Beer

Sfeervol hofje aan de
Rue de Chateau

Cité Miroir: van verlopen binnenbad tot cultureel centrum en museum



Luik kort



Gem. prijs hotelkamer*
€94/€109



Boulets met frites (Luikse gehaktballen)
€13



Treinretour vanaf Utrecht
€35

Tijdens en na de populaire zondagsmarkt La Batte, de grootste en oudste markt van België, valt het niet mee om een plaatsje te vinden.

Luik heet een ‘vurige stede’ te zijn. Een geuzennaam die te danken is aan de bloeiende staal- en kolenindustrie tijdens de eerste helft van de vorige eeuw. Daar is niet veel meer van te zien, maar de bijnaam is hardnekkig en misschien ook wel treffend voor de veelal Frans-talige inwoners van de stad, die net wat minder op hun mondje gevallen zijn dan hun Belgische broeders en zusters uit andere steden.

Het industriële imago schudt Luik maar lastig van zich af. Een charmeoffensief moet de laatste jaren daarom meer nadruk leggen op cultuur en

gastronomie. En inderdaad: Luik is op het eerste gezicht geen schoonheid, maar wie onder de huid van de stad durft te kruipen, ontdekt een warm kloppend hart met een rijke historie en genoeg leuke bezienswaardigheden voor een rijkgevoeld weekendje weg.

Wandelen in het zwembad

Een van de pijlers van het charmeoffensief is het aangezicht van de stad. Kerken en historische panden zijn in oude glorie hersteld en een paar nieuwe bijzondere projecten geven Luik een veel moderner aanzien.

Bezoekers vallen bij aankomst meteen met hun neus in de boter, als zij uitstappen op intercystation Guillemins. Het werd ontworpen door de Spaanse architect Santiago Calatrava, wiens grensverleggende werk ook te zien is in de moderne delen van steden als Valencia en Sevilla. In het centrum zet de trend door. Zo werd Le Cité Miroir, het oudste overdekte zwembad van de regio, omgetoverd tot museum en cultureel centrum met wisselende exposities. Ook als je geen expositie wilt bezoeken, is het de moeite waard om naar binnen te gaan en de sublieme interbellumarchitectuur te bewonderen en te wandelen over de bodem van het zwembad dat ooit het eerste in België was met olympische afmetingen. Vlak bij de Maas is een bezoek aan het Musée des Beaux-Arts (BAL) een aanrader. Achter de





Wie de 373 treden van de steile Montagne de Bueren beklimt, wordt beloond met een prachtig uitzicht



Station Luik-Guillemins, een ontwerp van de Spaanse architect Santiago Calatrava

3X LEUK IN LUIK

Jingle bells Tijdens de kerstperiode huist in Luik de grootste kerstmarkt van de Benelux met honderden kraampjes. Op de Place de la Cathédrale is het leuk zwieren op de ijsbaan. Geen witte kerst? Geen nood: de kerstmarkt heeft ook een slee-piste.

Juweeltjes van chocola Chocaholics kunnen zich te goed doen aan de handgemaakte pralines van Carré Noir, in En Neuve. De chocolaatjes, vaak gevuld met fruit van het seizoen, zijn bijna te mooi om op te eten.

Kunst en kitsch Zoals Antwerpen de Vrijdagmarkt heeft, kent Luik de Brocante de Saint-Pholien. Elke vrijdagochtend is het schatzoeken op het plein voor de Saint Pholien-kerk en de aangrenzende boulevard. Er zijn kramen vol antiek en kitsch, maar ook veel vintage kleding en accessoires.

spuuglelijke jarentachtiggevel met streetart gaat een geweldig museum schuil met enorme, goed ingerichte ruimtes en een imposante collectie meesters uit de regio. Vooral de werken die het zware leven van alledag weergeven van een paar eeuwen geleden, zijn even gruwelijk als mooi.

Na Bueren komt bier

De groene heuvels rondom Luik beginnen net voorbij het centrum en een wandeling in het groen is een aangename afwisseling na de stadse drukte. Begin met een grote krachtsinspanning door de 373 treden van de steile Montagne de Bueren te beklimmen. Onderweg even op adem komen is geen schande en een goed excuus om van het uitzicht te genieten. Ga boven aan de trap naar rechts voor een bezoekje aan het oorlogsmonument en het aangrenzende park.

Liever niet traplopen? Onder aan de Montagne begint links een kruip-door-sluip-doorwandeling omhoog langs vakwerkhuisen naar de Citadelle van Luik. De Luikenaren komen hier graag om te picknicken en dat is te begrijpen, met de resten van de 13e-eeuwse stadsmuren en het panorama



De Luikse wafel is de zoete tegenhanger van die andere Luikse specialiteit: boulets à la Liégeoise, oftewel: Luikse gehaktballen

over Luik als aangenaam decor.

Neem dezelfde route terug, want onder aan de heuvel ligt een van de mooiste terrassen van de stad, verscholen in een oud beginnhof: Brasserie C, de enige stadsbrouwerij. Met een glas La Curtius, Luiks blond bier, op het lommerrijke terras, lijkt de stad mijlenver weg.

Sla voor terugkeer naar het centrum nog even de Rue Hors-Château in met prachtige antiekwinkels en dromerige hofjes vol klimplanten en weelderige bloembakken.

Het echte Luik

Outremeuse betekent 'de Maas voorbij' en dat is precies waar deze wijk ligt: aan de overkant van de rivier. Eeuwen geleden was Outremeuse nog een vrijstaat. Het was het thuis van de held van het Luikse poppentheater, Tchantchès, die de draak steekt met de eigenschappen van alle Luikenaren.

In de wijk ontdek je het echte Luik tussen de art-nouveaupanden en streetart. Dit is dé plek om 's avonds uit eten te gaan. Aan de Rue Roture zijn genoeg aardige eettentjes te vinden, maar Le Labo 4 is misschien wel het leukste restaurant van de stad. In dit oude scheikundelokaal, tussen de gasbranders en reageerbuisjes, is het smullen geblazen van langzaam gegaard vlees.

Wie echt Luiks wil eten, kan niet om *boulets* heen. Jaarlijks wedijveren tientallen chefs om de beste gehaktballetjes van Luik te bereiden en ze



INSIDER



Bruno Le Boulengé (52)

Kunstenaar en galerie-eigenaar

'Het En Neuvicestraatje staat bol van de boetieks, galeries en delicatessewinkels. Bijzonder is het 'slow design': betaalbare kunst van eerlijke materialen, bijvoorbeeld bij Restore.

zijn het lekkerst bij de winnaar van de afgelopen twee jaar: Saint Grégoire. Nog een fijne lokale gewoonte is slenteren over La Batte langs de Maas op zondagochtend. Dan haalt toute Liège hier de wekelijkse boodschappen, om vervolgens neer te ploffen op een van de vele terrassen langs de markt, waar de glazen La Curtius de rest van de dag vol lijken te blijven. ■



De Place Saint-Lambert is knooppunt van het busnet en de ontmoetingsplaats bij uitstek

Onze tips Luik

Van onze expert
Esther de Beer
stedentrip-specialist



HOTELS

Luik heeft een aardig hotelaanbod. Wij selecteerden een aantal historische en sfeervolle opties.

1 Hotel Neuvic In het gezelligste straatje van Luik. De hotelkamers bevinden zich in drie historische panden uit de 18e eeuw rondom een knusse binnenplaats. De kamers zijn licht en comfortabel, met nog originele elementen. €130* excl. ontbijt, 0032 43 75 97 40, www.hotelneuvic.be

Sfeertip

2 Hôtel Hors Château Aan de rand van het centrum, in een straat vol antiekwinkel-tjes. De kamers in het historische pand zijn ingericht met felle kleuren en hebben gietijzeren Franse balkons. €95* excl. ontbijt, 0032 42 50 60 68, www.hors-chateau.be

3 Crowne Plaza Slapen in historische sferen in geschakelde herenhuisen uit de 17e eeuw, bovenop archeologische opgravingen. Ruime kamers en prachtige uitzichten over de stad vanaf de diverse dakterrassen.

€170*, 0032 42 22 94 94, www.crowneplazaliège.be

4 Villa Thibault B&B in een rustige wijk, gerund door een enthousiaste organist. Slechts één kamer, maar wel ruim, met eigen zithoek. Smaakvol ingericht met antieke meubels. €90*, 0032 42 24 13 11, www.gastenkamer.com/nl/villa-thibault-760

ETEN & DRINKEN

1 BeerLovers' Café & Shop Standaardbier-tjes vind je niet in dit gezellige café. Kies voor een biertje uit de buurt, zoals Leopold 7.

2 Bruit qui Court Fijne salades en pasta's in oud bankgebouw met uitzicht op de kluis in de kelder.

REISTIJD

Een stedentrip Luik kan in alle jaargetijden. Op 15 augustus kan het druk zijn vanwege de Fêtes d'Outremeuse, en in december tijdens de kerstmarkt.

VERVOER

Met de trein via Antwerpen of Maastricht naar Luik-Guillemins (reisduur vanaf Utrecht 2.45 uur), voor €35

retour (reisdata 6-8 november, peildatum 7 augustus). Reserveren kan via www.b-europe.com. Station Guillemins ligt 2 kilometer uit het centrum. Neem bus 1 of 4 voor €3 of een taxi voor €10.

EROPUIT

Ov-kaart 1 dag/3 dagen: €5/€8
Le Cité Miroir: €1 (€5 voor bezoek exposities)
Liège City Pass 48 uur: €16
Museum: €5

PRIJSPEL

Koffie €2,10
Glas wijn €3,60
Glas Belgisch bier €3,30
Glas fris €2,10
Boulets met frites €13
Konijn op zijn Luiks €18

REISGIDSEN

Het hoofdstuk in Lonely Planet Belgium & Luxemburg over Luik heeft goede tips (2013, 320 pagina's, €16,95).

MEER INFORMATIE

www.liege.be
www.belgie-toerisme.nl
www.liegebeerloverscity.be

* Prijzen voor een tweepersoonskamer in augustus/september, inclusief ontbijt (tenzij anders aangegeven).

